

ALV-weekend Houffalize 26-28 april 2024.

We hadden er al effe naar uitgekeken en stelden ons de vraag : “Wat zou Vayamundo ons brengen?”

Druppelsgewijs arriveerden alle deelnemers in Houffalize. Aangezien onze kamers zoals afgesproken pas na 16 u beschikbaar waren, vertrokken sommigen na aankomst al voor een fikse wandeling naar Achouffe of deden de stadswandeling. Bij het verlaten van Vayamundo was het al direct klimmen geblazen op het steile pad naast de ezeltjes, amai !! Wat staat er ons hier nog allemaal te wachten?

Aangekomen in 't centrum van Houffalize zagen we al snel dat er door de Roc d' Ardenne heel wat bedrijvigheid zou zijn de komende dagen...de vrees vooraf dat we daar last van zouden ondervinden, bleek achteraf gelukkig erg mee te vallen.

Iedereen kreeg zijn eigen kamer toegewezen en net rond etenstijd, 18u30, arriveerden de jarige Ragna en Louis om onze groep van 29 personen compleet te maken. In het restaurant le Buffet stond op 3 tafels een bordje : réservé ALV zodat we rustig konden genieten van een lekker en uitgebreid buffet, drank inclusief. We zouden zeker niet van de honger of dorst sterven dit weekend...

Er stond na de maaltijd een avondwandeling naar de start van de Night Run van de mountainbikers op 't programma. Na den Départ moesten we schuilen voor een hevige stortbui, die voor sfeer en ... kortsluiting zorgde, zodat we de eerste 40 renners ook nog zagen arriveren. Gelukkig zouden dat de enige regendruppels blijven voor gans het weekend.

Zaterdagmorgen vertrokken om 7u30 een 8-tal dapperen aan de receptie om een vetloopje af te werken van een 9 km, route 3 volgend naar La Chapelle Notre-Dame de Foret: mooie, rustige wegen kronkelend tussen de weien, afwisselend dalend en stijgend en prachtige ver gezichten.

Na het lekkere ontbijt combineerden we 2 wandelingen: de Roche Plate en het Ecologisch pad. De Mark leidde ons over het oude treinspoor, de blauwe en groene plakkaatjes volgend, naar een prachtig kabbelend riviertje.

Genietend van de natuur, van het kolkende water en van de stilte van het bos, moesten we toch goed blijven oppassen voor de gladde wortels en stenen, hé Jef, maar wat was het mooi !

Het middagmaal smaakte des te beter en om half drie nam onze gids met hoed ons mee op sleeptouw voor een historische wandeling langs verschillende oorlogs herdenkingsplaatsen waar hij menig verhaal vertelde. Hij wist niet goed of er nu een trein of tram gereden had (?) maar maakte ons weeral wat slimmer over WO II.

Na een zwempartijtje, frisse douche of lekkere pint, brachten we onze verbruikte calorieën terug op peil tijdens het avondmaal en daarna was het quizen en bingoën geblazen voor de liefhebbers. De actua vragen bleken wat moeilijk te zijn maar de spreekwoorden, dorpsnamen, smaak-en prijsproeven zorgden toch voor heel wat gezellig animo. En bij de draaiende nummerjes moet je uiteraard wat geluk (en kunde) hebben. De 'schlager' zanger zorgde nadien nog voor wat varieté in de bar.

Zondagmorgen bekeken sommigen met nostalgische blikken de start van de oldtimer rally: knappe wagens en mooi uitgedoste bemanningen.

De laatste wandeling bleek pittiger, steiler en langer dan gedacht, terwijl de mountainbikers van de marathon ons voorbij zoefden tegen hoge snelheid. Ons tempo lag echter ook hoog want we moesten tijdig terug zijn voor het Sunday buffet. En deze afsluiter was zeker de moeite: veel keuze aan fijne gerechten en lekkere taarten.

Buikje meer dan vol en met leuke herinneringen en vele knappe foto's (zie reportage) vertrokken we terug naar onze Kempen.

Bedankt ALV-collega's voor jullie enthousiasme en teambuilding spirit. Aan de positieve reacties te horen en te lezen, hebben jullie er allemaal van genoten.

De eerste contacten zijn al gelegd voor onze uitstap naar Vayamundo Oostende volgend jaar: door de hele late Pasen in 2025 wellicht rond half mei. Jullie horen er zo snel mogelijk van.

Filip